



94 Idée géniale de M. Spileers qui, en 1934, fit des dizaines de photos du quartier, juste avant la démolition de l'ancienne Maison communale ainsi que pendant la reconstruction. Sur cette vue, la maison du concierge au coin de la rue de Liège et de la rue de Barcelone. A partir de la gauche, on aperçoit le clocher de l'église St. Denis, le toit de la cure et au fond de la rue de Barcelone, la Maison communale, qui vit ses derniers jours.

Wat een gek en geniaal idee van de heer Spileers, die in 1934 tientallen foto's nam van de wijk, juist voor de sloping en ook gedurende de wederopbouw. Op deze foto het huisje van de huisbewaker op de hoek van de Luikstraat en de Barcelonastraat. In de verte de toren van de St.-Denis-kerk, het dak van de pastorie en op het einde van de Barcelonastraat, het gemeentehuis, dat weldra zal afgebroken worden.